

Verslag Rondje Rotterdam 20-03-2022

door Ruud Starreveld

Onder een stralend zonnetje, maar met een flinke oosten wind, gingen we onder leiding van Gijs met 14 man en 1 vrouw van start.

In een rustig tempo reden we naar via de Benelux tunnel, door Schiedam, het Marconiplein, de Euromast en naar het centrum van Rotterdam.

Nog steeds de harde oosten wind trotserend, begonnen we aan het echte "klimwerk"; de Willemsbrug en de Erasmus brug. Terug op de Maasboulevard langs de waterzuivering naar de laatste pukkel "Col van Brienoord". Nadat iedereen deze op zijn eigen tempo was overgereden hadden we een stop bij Café de Gouden Leeuw.

Op de terugweg gelukkig lekker wind in de rug. Aan het einde van het havenspoorpad moesten we uitwijken voor een loslopende hond. Ik kon het wiel van Gert niet meer ontwijken en viel gelukkig in het gras.

Als een echte prof stapte ik weer op de fiets en reden met zijn allen langs Rhoon en de grienden huiswaarts. Na de Spijkenisserbrug was iedereen weer veilig terug.

Eenmaal thuis kwamen de pijntjes. Op wat wondjes op mijn rechter been na, heb ik er toch een gekneusde rib aan overgehouden maar dat gaat vanzelf over.

Ruud Starreveld